



© Leger des Heils

Majoor Bosshardt in de binnenstad van Amsterdam

MAJOOR BOSSHARDT, DE BEKENDSTE HEILSSOLDATE VAN NEDERLAND

‘Ik zag het Leger des Heils als een roeping, hoewel ik nooit een stem gehoord heb of zoiets dergelijks. Toch voelde ik het aan alsof God mij voor dit werk had bestemd.’ In wat nu het Majoor Bosshardthuis is in de binnenstad van Amsterdam, heeft majoor Bosshardt jarenlang gewoond en gewerkt. Haar grenzeloze naastenliefde, tomeloze energie, doortastendheid en creativiteit is voor veel mensen ook vandaag nog een bron van inspiratie. Bezoek het Majoor Bosshardthuis en laat je meenemen in het verhaal van deze bijzondere vrouw en het werk van het Leger des Heils.

‘GOD DIENEN IS MENSEN DIENEN, MENSEN DIENEN IS GOD DIENEN’

Majoor Bosshardt werkte in de binnenstad van Amsterdam. Daar was ze helemaal op haar plek, maar ze kwam er oorspronkelijk niet vandaan. Op 8 juni 1913 werd Alida Margaretha Bosshardt in Utrecht geboren. Als dochter van een rooms-katholieke vader en een reformatorische moeder bezocht zij veel verschillende kerken. Totdat zij op achttienjarige leeftijd getuige was van een openluchtsamenkomst van het Leger des Heils. De boodschap van een heilssoldaat – ‘De God die mij liefheeft, heeft ook u lief’ – sprak haar zo aan dat ze besloot lid te worden. Op 19 juni 1932 werd ze daarom heilssoldaat. Geheel volgens het gedachtegoed van het Leger wilde ook Alida Bosshardt haar geloof in God handen en voeten geven. Dit deed zij in eerste instantie door te werken in een kindertehuis in Utrecht. In 1933 rondde ze de Kweekschool voor Officieren in Amstelveen af, waarna ze op 9 juli van dat jaar werd ‘bevorderd tot en uitgezonden als heilsofficier’ naar Rotterdam. Al na een jaar vertrok zij echter naar kindertehuis Zonnehoek in Amsterdam, de stad waarin zij veel aan bekendheid en populariteit zou winnen. Dat gebeurde vooral door haar goodwillwerk in de oude binnenstad. Net als oprichter van het Leger des Heils William Booth destijds in Londen maakte majoor Bosshardt min of meer toevallig tijdens wandelingen door de hoofdstad kennis met de armoede en ellende in delen van de stad. ‘De majoor’ bleek volledig in haar element op het moment dat zij iets voor dak- en thuislozen, verslaafden en prostituees kon betekenen.

Op 15 april 1959 was zij de hoofdpersoon in het televisieprogramma ‘Anders dan anderen’. Daardoor werd ze op slag een bekende Nederlander over wie iedereen met veel bewondering praatte. Die bewondering toonde het Nederlandse volk door giften aan het Leger des Heils in geld en in natura.

In 1978 ging majoor Bosshardt met pensioen en gaf ze de leiding van het goodwillwerk in Amsterdam over aan anderen. Inmiddels was zij bevorderd tot luitenant-kolonel. In 1966 werd ze onderscheiden en benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ondanks de vele aandacht en loftuitingen is ‘de majoor’ altijd zichzelf gebleven. Alle eer was blijkbaar niet aan haar besteed. Want, zo zei ze zelf: ‘Ik ben in dienst van God om mensen te dienen. Niet mij, maar Hem komt alle eer toe.’ Op 25 juni 2007 is ‘de majoor’ op 94-jarige leeftijd overleden. Door haar eenvoud, realisme, humor en vooral haar niet-aflatende strijd voor de kwetsbaren in de samenleving stal ze de harten van het Nederlandse volk.

SOUP, SOAP AND SALVATION

Het Leger des Heils is in 1865 opgericht in Engeland door de Britse predikant William Booth en zijn vrouw Catherine. Booth begon als evangelist en vertelde letterlijk vanaf een zeepkist buiten op straat vol enthousiasme over God. Later hield hij ook bijeenkomsten in grote tenten en theaterzalen. In 1865 richtten hij en zijn Catherine

de *Christian Mission* op. Aanvankelijk was dat een evangelisatiebeweging, maar al gauw combineerden zij prediking van het geloof met het geven van praktische hulp aan de sociale onderklasse. Zij merkten namelijk dat hoe mooi hun boodschap ook was, die vaak toch niet landde bij zijn toehoorders. Zij kwamen tot de conclusie dat als mensen in de problemen zitten, ze niet gelijk openstaan voor het verhaal van Jezus. ‘You can’t preach the gospel to an empty stomach’ (*‘Een lege maag heeft geen oren’*). William en Catherine organiseerden bijeenkomsten waar ze redding boden aan mensen die dat het meest nodig hadden, waaronder alcoholisten, criminelen en prostituees. Ook openden ze een gaarkeuken. In 1878 veranderde de naam van de organisatie in *The Salvation Army*. De leden gingen uniformen dragen en voorgangers (leidinggevend) kregen militaire rangen. Dir hielp om trage besluitvorming te voorkomen en de slagkracht van de beweging te vergroten. Op de kraag van het uniform staat twee keer de letter S van *Salvation*. Dit verwijst naar *Saved to Save* en *Saved to Serve*. Het werk van The Salvation Army wordt wel samengevat met de drieslag: *Soup, Soap and Salvation*. De Salvation Army breidde zich ook naar andere landen uit. Eerst naar de landen van de Britse Gemenebest. Vervolgens ook naar andere landen, waaronder alle landen van Europa. Toen William Booth in 1912 stierf was het leger in tientallen landen gevestigd. De eerste Nederlandse heilssoldaat, Gerrit Juriaan Govaars, richtte in 1887 met nog twee anderen het Leger des Heils in Nederland op. Tegenwoordig is The Salvation Army actief in meer dan 130 landen.

LEGER DES HEILS

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde, dat is het doel van het Leger des Heils. Daarbij is de bijbel de inspiratiebron. Het Leger des Heils is een strijdbare en dynamische organisatie die duidelijk herkenbaar is. De heilssoldaten strijden tegen alles wat het leven kapotmaakt: armoede, onrecht, uitsluiting en zinloosheid en voor het geloof in Jezus Christus. Hoe groot de nood ook is, zij geloven dat er altijd hoop is. Het Leger des Heils vindt dat iedereen recht heeft op een eerlijke kans en wil mensen die kans ook geven. De heilssoldaten zijn er voor mensen die hulp nodig hebben, wie dat ook zijn. ‘Wij geloven in kansen. In tweede kansen. In derde kansen. En in alle kansen daarna.’

Het Leger des Heils is uitgegroeid tot een grote internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Het zet zich in voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving en doet dat op verschillende manieren, bijvoorbeeld door:

Korpswerk en nieuwe geloofsgroepen: Door heel Nederland heeft het Leger des Heils tientallen korpsen, dat zijn kerkelijke gemeenten, en andere plekken voor geloofsontmoeting waar heilssoldaten en anderen met belangstelling voor geloven, samen komen om het geloven met elkaar te beleven.

Buurtwerk: Door heel Nederland heeft het Leger des Heils zo’n honderd buurthuiskamers. Mensen kunnen er terecht voor een kop koffie, een maaltijd, een goed gesprek, zingevingsvragen of bijvoorbeeld tweedehandskleding. Het is echt een plek waar mensen thuiskomen. Wekelijks komen er zo’n 15 000 mensen naar de buurthuiskamers.

Hulp aan dak- en thuislozen: Nederland telt rond de 36 000 daklozen. De opvang zit vol en doorstroom naar een passende woning duurt lang. Het onderdeel Veldwerk zoekt deze mensen op en biedt hen koffie, soep, een warme deken en een goed gesprek aan. Wanneer het vertrouwen gewonnen is, kunnen mensen die dat willen doorstromen naar andere vormen van hulp, een eigen woonplek en werk of dagbesteding. Het Leger des Heils heeft door heel Nederland opvanglocaties voor deze mensen. Daarnaast biedt het Leger des Heils waar nodig ambulante hulp in de vorm van ondersteuning in het huishouden bij woonvaardigheden, verslaving of bijvoorbeeld schulden. En voor sommige mensen voor wie de hulp erg complex is, biedt het Leger des Heils vormen van beschermd wonen.

Specialistische hulpverlening: Mensen die met meerdere problemen kampen kunnen vaak niet terecht in de reguliere zorg. In de specialistische hulpverlening wordt bijvoorbeeld hun verslaving behandeld, maar krijgen ze ook hulp bij psychische problemen, schulden of bij hun eventuele beperking. Hieronder vallen ook de verschillende specialistische verpleeghuizen van het Leger des Heils.

Ontwikkelingswerk en noodhulp: Ook buiten Nederland ondersteunt het Leger des Heils kwetsbare mensen bij het leven van een menswaardig en zelfvoorzienend bestaan. Het Leger des Heils werkt in meer dan 130 landen.

MAJOOR BOSSHARDTHUIS

- 85 Het Majoor Bosshardthuis is de voormalige woon- en werkplek van
majoor Bosshardt. Het huis is gevestigd in het oudste stenen pand
van Amsterdam. Het pand ligt aan de Oudezijds Voorburgwal op
ongeveer vijf minuten van het Centraal Station in Amsterdam. Het
90 Majoor Bosshardthuis is een beleving: een experience center
waarin je een kijkje kunt nemen in het werk en leven van majoor
Bosshardt en het werk van het Leger des Heils vandaag de dag. Er
worden wisselende tentoonstellingen gegeven en je kunt er de
werkplek van majoor Bosshardt in de stijl van de jaren '70
bezoeken. Bovenal is het een plek waar je je kunt laten inspireren
95 in 'er zijn voor de ander'.

Bron: legerdesheils.nl, wikipedia.nl, absolute facts.nl, nd.nl, HB



© Leger des Heils

De majoor was vaak aan het werk